



Willibode

Zie ook www.willibrord-miland.nl

Nummer 635 jaargang 31 7 april 2017

Inleiding:



Voor u ligt een nieuwe Willibode met informatie over hetgeen geweest is en alles wat nog gaat gebeuren. In al die activiteiten is er een centraal thema en dat gaat over "Met hart en ziel". Op de Willibrord /Miland werken leerlingen, ouders/verzorgers, stagiaires en medewerkers aan de ontwikkeling, het welbevinden en de toekomst van elk kind. Dat doen zij met hart en ziel en dat is elke dag weer merkbaar en voelbaar. Iets doen met hart en ziel is jezelf overleveren aan activiteiten in het hier en nu. Je wilt iets realiseren, iets moois, dat bijdraagt aan het mens zijn. Dat geldt zowel voor het individu, de groep en de samenleving. Ik zie iedere dag hoe mijn medewerkers dat doen vanuit hun kracht, liefde, zorgzaamheid en respect en in verbondenheid naar anderen en zichzelf. Zij hebben een hart van goud en ze zijn bevlogen.

Met elkaar is het onze ambitie om van de Willibrord/Miland een mooiere inspirerende en veilige leeromgeving te maken. Wellicht zou de samenleving daarvan kunnen leren. Dat betekent ook dat je met elkaar in gesprek bent, dat je problemen met elkaar oplost en dat je meningsverschillen met elkaar kan delen. Dat vraagt respect, verbondenheid en zorgzaamheid.

Met hart en ziel is werken vanuit plezier en passie. Dat maakt ons gedreven en dat geldt voor ons allemaal en niet op de minste plaats voor leerlingen. Ik geniet van hoe leerlingen vertellen over hun bezoek aan de lammetjes, meedoen aan sportactiviteiten, met liefde spreken over hun vader of moeder, dol zijn op hun leerkracht, optreden bij de midweekviering en werken aan zichzelf om beter te worden. Niet alleen de

leerlingen maar ook de medewerkers praten wat of over het onderwijs, de leerlingen, de liefde voor het vak en hun ambities. Waar het hart vol van is loopt de mond van over.

Op dit moment spelen een aantal onderwerpen een belangrijke rol als het gaat om hart en ziel. Er zijn leerlingen die mij elke week bijpraten over hoe mooi het zou zijn als Feyenoord kampioen gaat worden. Als PSV fan heb ik inmiddels zoveel respect voor hun, dat ik beloofd heb dat wanneer dit zal gebeuren ik de Feyenoord vlag zal uithangen en een hele dag in het Feyenoordshirt zal lopen. U begrijpt ik zie er een beetje tegen op, samen met de Ajax fans, maar we gaan het doen. We zullen zelfs uit volle borst het "Hand in hand kameraden" zingen. In de komende week gaan we zelf ook nog voetballen en doen we mee aan het eindtoernooi van de KNVB in Berkel Rodenrijs. Dit alles met hart en ziel.

Andere leerlingen zijn inmiddels meer bezig met het geplande schoolreisje. Deze week is bekend geworden wat de bestemming is: Duinrell. Wij verheugen ons nu al op dit uitje. De leerlingenraad heeft gewikt en gewogen en hebben gekozen voor een dag Duinrell. In de komende weken ontvangt u hierover informatie.

Ook praten we met elkaar over de ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld. We treuren om het geweld in de wereld en zijn soms zo verwonderd over de nare dingen die er gebeuren.

Volgende week vieren we Pasen. Op witte donderdag gaan we met elkaar naar de kerk, gekleed in het wit. De Paascommissie heeft inmiddels veelvuldig overlegd en het programma met de liedjes en voordrachten is gereed. Het doel van de dienst is een mooie bijeenkomst waarbij ieder zich thuis en verbonden voelt. Het thema van de dienst is natuurlijk: Met hart en ziel. Elke groep zal in de kerk een wens oplezen dat uit de eigen groep komt.



Voorafgaand aan het de kerkdienst hebben we paasontbijt. Daarna gaan we met elkaar wandelen naar de kerk. In de kerk vieren we onze eigen betekenis over Pasen en het samen zijn en dan doen we met hart en ziel. Ieder groep heeft een symbool gemaakt en deze nemen we mee naar de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

Aan de medewerkers heb ik gevraagd wat Pasen voor hen betekent en zij kwamen met de volgende woorden: viering, chocolade, geel, nieuw leven, blijdschap, hoop, eieren, liefde, verbondenheid, kerk, paasontbijt, zonnig feest, kuikentjes, wederopstanding en vrij. Het is mooi om te zien hoe een ieder een eigen gedachten heeft bij Pasen.

Vanmiddag is de laatste bijeenkomst voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 in het traject van de ambitie. Volgens ons was het een succes en we gaan het evalueren en daarna informeren wij u hoe het volgend jaar eruit gaat zien.

Volgende week doen we ook een eerste aanzet naar de plannen voor volgend schooljaar.

Midden juni zullen de groepsindelingen en leerkrachten bekend worden gemaakt. Daarbij houden we rekening met de wensen van kinderen, de mogelijkheden en al hetgeen dat goed is om het beste onderwijs te geven en ieder kind met plezier naar school te laten gaan. De vakanties zijn voor het volgend schooljaar, met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. U vindt ze terug in deze Willibode.

De volgende Willibode komt uit op 20 april en dag daarna zijn de Koningsspelen. Daarna is het 2 weken vakantie. Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Willibode en lees hem met hart en ziel.

Ik wens u mooie dagen, fijne paasdagen en bedenk: waar uw schat is, daar is uw hart!

Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas



NOODNUMMER SCHOOL!

De school is tijdens weekenden/vakanties bereikbaar voor **noodgevallen** op:

06-15 07 70 20

Toestemmingsformulier media

Enige tijd geleden heeft u een 'nieuw' toestemmingsformulier media ontvangen met daarbij de opmerking deze uiterlijk 4 april 2017 in te leveren bij Karin/Brigitte (administratie)

Wij hebben nog niet van iedereen het 'nieuwe' formulier ingevuld en getekend retour ontvangen. Wij vragen u om dit uiterlijk 12 april 2017 in te leveren bij Karin/Brigitte (administratie).

Heeft u het formulier de afgelopen weken al ingeleverd, dan hoeft u dit niet meer te doen natuurlijk!

Vakantie leerlingen in het schooljaar 2017-2018

Binnenkort ontvangt u de nieuwe kalender voor het nieuwe schooljaar. Diverse mensen zijn echter reeds benieuwd naar de vakantieweken van de leerlingen in het schooljaar 2017-2018:

- Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2017
- Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
- Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 2 maart 2018
- Meivakantie: 27 april t/m 11 mei 2018
- Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018

Nieuwe rubriek

Dit schooljaar vindt u in de Willibode een nieuwe rubriek, waarin een leerkracht u vertelt over wat hem/haar bezig houdt in het onderwijs of over een activiteit in zijn takenpakket. Deze week schrijft juf Saskia

Traject van de ambitie

In januari zijn we begonnen met het traject van de ambitie.

Ik heb hier niet lang over hoeven nadenken, koken met de kinderen leek mij ontzettend leuk!

De animo was groot, vandaar dat we 2 groepen gemaakt hebben.

We hebben al veel lekkere dingen gemaakt en nieuwe smaken geproefd.



Hier vanuit de kookgroep een aantal leuke "wist je datjes":

Wist je dat....

Wij thuis ook graag in de keuken helpen?

Wij fruitsalade, pastasalade, stroopwafeltaart, chocoladetaart, pannenkoekjes en kleine hapjes hebben gemaakt?

Juf Saskia het water van de pasta van te voren al liet koken, omdat het anders te lang duurde?

Au bain-marie een kooktechniek is om bijvoorbeeld chocolade te smelten?

Je beter geen slagroom door gesmolten chocolade kunt gieten?

De chocoladetaart bij ons niet helemaal gelukt was? Maar hij was toch wel erg lekker!

Je een scheutje olie bij de pasta moet doen, zodat je pasta niet gaat plakken?

We af en toe een pleister nodig hadden?

Wij naar Koken met K3 gekeken hebben?

Wij "bijzonder eten" geproefd hebben zoals: lychee, mango, radijsjes, avocado en kaki?

Wij radijsjes met advocadodipsaus lekker vinden?

Wij bloemkool rauw gegeten hebben?

Wij gourmetstellen gebruikten bij pannenkoekjes maken?

We het best lang vonden duren voordat de pannenkoekjes gaar waren?

Een lychee een tropische vrucht is?

Wij kaki bijna allemaal lekker vonden?

Er in een avocado een grote pit zit?

We vandaag als afsluiting een high tea houden?

Juf Saskia hier al naar uit kijkt?

Kookgroeten,

juf Saskia



Nieuws uit groep 3 juf Bianca en juf Liesbeth

Een berichtje uit groep 3! Het is erg gezellig in onze groep en we doen leuke dingen. Er wordt heel veel gelezen. De snelheid van lezen gaat steeds verder omhoog en er worden al hele boeken verslonden. De kinderen uit groep 3 zitten graag in de boekenhoek en vooral de nieuwe moppenboeken zijn erg gewild!



Ook met rekenen worden er grote sprongen vooruit gemaakt! Er worden nu al sommen tot en met 20 gemaakt! Knap hè? Vorige maand was er de Kangoeroewedstrijd. Uit onze groep deden Lucas Boet, Britt Kroon en Josephine 't Hart mee. Dat was best wel spannend....de trap op naar boven en samen met oudere kinderen in een lokaal allerlei puzzels en sommetjes oplossen. De uitslag weten we nog niet, maar de kinderen hebben het in ieder geval erg leuk gehad!



Vorige week woensdag was de Grote Rekendag. Deze dag hebben we de hele dag alleen maar gerekend! Het begon met een leuke opening in de grote zaal met alle klassen. Juf Wil was verkleed als postbode en kwam post bezorgen in de straatjes. Ook ons straatje werd geopend en we kregen een grote envelop met een puzzel erin. Toen we die hadden opgelost kregen alle kinderen een sleutel om hun eigen huis open te maken. Alleen was deze sleutel wel van drop!

In onze groep hebben we gekeken naar alle getallen om ons heen. Waar zie je in de klas getallen? En op straat? En wat betekenen al die getallen? Ook hebben wij zelf heel veel getallen waar we iets mee hebben: je huisnummer, je leeftijd, het aantal broers of zussen dat je hebt, je geluksgetal, het aantal huisdieren dat je hebt noem maar op. Hier hebben we een mooie poster van gemaakt. Ook hebben we een circuit gespeeld met cijferspellen. Vingertwister, pittenzak gooien tot de 20 en puzzels oplossen. Daarna waren we wel even uitgeteld!



De komende weken staan er nog veel leuke dingen op het programma! We gaan optreden met de midweekviering, Pasen vieren, een afscheidsfeestje van juf Liesbeth vieren en dan al snel richting Koningsspelen en de meivakantie! Bij ons kriebelt de lente! Bij jullie ook?

Groetjes van alle kinderen van groep 3,
juf Bianca en juf Liesbeth

[Nieuws uit groep 5 juf Mirjam:](#)

Grote rekendag

Welkom in de Vijfjesstraat! Woensdag 22 maart openen we met de hele school de Grote Rekendag. Alle leerlingen gingen op volgorde van hun eigen huisnummer staan en postbode Wil bracht echte post rond. Zo waren er die week 5 leerlingen jarig en zij kregen een mooie kaart van de postbode. Elke straat kreeg ook nog een envelop waar een opdracht in zat. Als we die opdracht hadden volbracht, konden we sleutels verdienen waarna we de rekendag officieel hadden geopend. Hmm lekker! Groep 5 is de verdere ochtend samen met hele enthousiaste ouders bezig geweest met het indelen en inrichten van een vakantiehuisje.

Allereerst kregen de kinderen te horen dat het huisje voor 6 personen was en totaal 100m² bedroeg. In groep 5 hadden we nog niet eerder gewerkt met een vierkante meter, dus op de grond hebben we met tape een vierkante meter gemaakt.

Daarna volgde een leuk gesprek over wat je op een vierkante meter kunt doen?

Kun je erop slapen?

Kun je erop met zijn tweeën naast elkaar tandenpoetsen?

Is het groot genoeg voor een bank?



Samen met de ouders zijn alle kinderen in groepjes naar buiten gegaan om het vakantiehuisje levensgroot na te maken op het plein. 100 vierkante meter bleek best ruim!

Vervolgens hebben alle kinderen een eigen ontwerp gemaakt om daarna per tweetal één ontwerp te kiezen die "in het groot" zou worden nagebouwd.

Het is erg leuk om op deze manier met rekenen bezig te zijn. We zijn niet alleen bezig met werken uit het lesboek, maar ook met de wereld om ons heen. Het zorgt er naar mijn mening voor dat de lesstof veel beter wordt begrepen en voor nog meer rekenplezier!

juf Mirjam



Leeshoekje

Hier weer een berichtje van de leeswerkgroep.

Voorlezen

Er worden in school weer heel wat leeskilometers gemaakt, top zeg! Ook zijn er bovenbouwgroepen die aan kleuters voorlezen. Niet alleen de kleuters vinden dit heerlijk en leren hier heel veel van. Ook de leerlingen uit de bovenbouw leren een boek presenteren, voorbereiden, interactieve vragen te stellen en goed op toon en met intonatie te lezen. Kleuters zijn natuurlijk het ideale publiek, want je ziet meteen of het verhaal aanslaat of niet. Het is ook erg leuk om eens een andere kant van de bovenbouwleerlingen te zien in de omgang met de kleuters.

Leesbevordering en boekpromotie

In onze school doen we veel aan leesbevordering en boekpromotie. Regelmatig komen er nieuwe boeken de school in en in de gangen hangen leuke posters van boeken die worden aangeraden. Er is nu een leuke actie van de stichting geef mij maar een boek! Eerder gaven zij voor 2 euro het boek: Achtste groepers huilen niet! Van Jacques Vriens uit. Vanaf 7 april is het prentenboek 'De Gruffalo' te koop voor maar 2 euro bij de boekhandel.



Lezen is stom!

Maar wat nu als je lezen niet leuk vindt? Dit kan natuurlijk ook! Het gaat niet zo makkelijk, je vindt geen leuke boeken of je kan je moeilijk concentreren.

Hieronder allerlei tips en ideetjes!



Heel veel tips dus om mee aan de slag te gaan. Heel veel leesplezier namens de leeswerkgroep

Juf Margareth, juf Annemieke P., juf Silvia, juf Bianca en juf Liesbeth

Taalbeschouwing groep 6/7

In onze groep komt taalbeschouwing dagelijks aan bod; we kijken naar de verschillen in taalgebruik, woordgrapjes, goede vragen maken, leestekens, gebruiksaanwijzingen lezen én zelf schrijven... en zo af en toe schrijven we ook een gedichtje. In onze laatste taaltoets kwam ik laatst deze grappige 3 gedichtjes tegen:

Rara, hoe heet ik?

Ik heet Slep

Soms heb ik een grote klep

Mijn favoriete woord is eigenlijk slam

Zo! Kadam, kadam kadam!

Ik ben Slep en ik rij graag op mijn step

Ik ga naar mijn vriend Slor en hij heeft een mooie snor

Dan naar mijn vriend Slam; hij houdt van ham

Dag madam!

Hij bedacht een goede rap

Ik niet, ik heb liever slep.

Zij houdt van een slor

Helaas, ik heb een snor.

Té mooi om in het toetsboekje verstoppt te laten zitten- ik deel ze graag met u.

Hartelijke groet van juf Sandra

Leuk nieuws!

Bericht van RTL4, over het programma "Eigen Huis en Tuin", nu dus met medewerking van Sander Leuwerink van Leuwerink Tuinen, vader van 2 leerlingen bij ons op school.

<https://m.youtube.com/watch?v=FH-XYfhFpyg&feature+share>



21 maart 2017

Lodewijk Hoekstra haalt lente in huis met 'Groene Handen'

Lodewijk Hoekstra is vanaf 9 april weer wekelijks te zien bij RTL 4 met het nieuwe programma 'Groene Handen'; een groen lifestyle programma waarbij planten, bloemen én de natuur centraal staan. De presentator wilt met zijn 'Groene Handen' de liefde voor groen weer helemaal op de kaart zetten.

Lodewijk: "Ik ben super trots dat ik nu een programma mag maken waarin ik écht de focus kan leggen op groen. Mensen staan steeds verder van de natuur en de interesse in tuinieren en groen is minimaal tegenwoordig en daar wil ik heel graag verandering in brengen! Door te inspireren én in te zetten op laagdrempelige tuinklussen wil ik mensen laten zien hoe leuk én makkelijk het is om op een duurzame manier met groen aan de slag te gaan!"

Met verschillende experts duikt Lodewijk in de bijzondere wereld van het buitenleven en laat hij zien hoe je met passie én op een verantwoorde manier kan genieten van de natuur, tuinieren en buiten zijn. TV-kok Hugo Kennis gaat aan de slag in zijn eigen tuin en bewijst zo hoe leuk én makkelijk het is om zelf groente en fruit te kweken. Natuurlijk bereidt deze chef in elke aflevering ook een gerecht met eigen oogst. Dat je de natuur ook naar binnen kunt halen, is in 'Groene Handen' de boodschap van bloemen- en plantenstyliste Sarah Dikker. Zij geeft iedere week tips en adviezen hoe je kunt genieten van groen en kleur binnenshuis. Daarnaast inspireert 'Groene Handen' wekelijks met een weekend-tuinklus waarbij gemak, plezier en weinig budget centraal staan. Ook gaat Lodewijk langs bij kwekers om zo alles te weten te komen over de passie waarmee planten gekweekt worden. Tevens duikt hij in elke uitzending zijn eigen domein in om te laten zien hoe hij stap voor stap zijn eigen tuin aanlegt.

'Groene Handen' wordt geproduceerd door NICE Media.

'Groene Handen'

Vanaf 9 april 2017 om 17.30 uur bij RTL 4

Jarigen van 6 april t/m 20 april 2017:

7 april:	Jaidy (gr. 3 juf Liesbeth/juf Bianca)
8 april:	Tijn (gr. 8 juf margareth/juf Irma)
8 april:	Laure (gr. 6 juf Saskia/juf Irma)
8 april:	Wick (gr. 5 juf Mirjam)
10 april:	Denise (gr. 7/8 juf Daisy)
11 april:	Sven (gr. 6 juf Saskia/juf Irma)
11 april:	Timo (gr. 6 juf Saskia/juf Irma)
11 april:	Delano (gr. 7/8 juf Daisy)
12 april:	Norah (gr. 1/2 juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
15 april:	Michelle (gr. 7/8 juf Daisy)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!



Agenda

Donderdag 13 april	Paasviering
Vrijdag 14 april	Vrij i.v.m. Goede Vrijdag
Maandag 17 april	Vrij i.v.m. Tweede Paasdag
Vrijdag 21 april	Koningsspelen, iedereen is om 12.30 uur uit!

Bijlage: Jaarverslag MR

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 20 april 2017. De Willibode en heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl